

Saygıdeğer Hocalarım ve Arkadaşlarım

Seçimli Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu üyeliğine aday olmaya karar verdim.

Dernek olarak üzerine eğilmemiz gereken iki önemli ve giderek kronikleşen sorun olduğunu düşünüyorum.

İç hastalıkları ihtisasının ardından yan dal sınavına girip en başarılı gruptaki genç doktorlar büyük bir şevkle çeşitli üniversite ve eğitim hastanelerinde tıbbi onkoloji uzmanlık eğitimlerini alıyorlar. Ancak tam da bilimsel anlamda en faydalı olacakları dönemde ilk uzmanlık yıllarını ülkemizin farklı yerlerinde , çoğunlukla modern anlamda bir onkoloji alt yapısı olmayan hastanelerde , umutları kırılarak geçiriyorlar. Bu durumun hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Bu , ülkenin kaynağını verimsiz kullanmak , harcamak demektir. Bunun için derneğin her platformda sesini duyurması gerekmektedir.

Ülkemiz genel olarak onkoloji alanında teknoloji üretmemektedir. Bu durum bize ve ülkemize uzun dönemde ciddi bir fatura çıkaracaktır. Bunun bir sonucu hastalarımızın yeni teknoloji ilaçlarına ulaşmasındaki zorluklardır. Bu giderek toplumsal bir sorun olmaktadır.

Ama bizi daha yakından ilgilendiren sonucu bizlerin bilim üretimine katkımızın olmamasıdır. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde yürüyen birçok ciddi klinik araştırma uluslararası olarak kurgulanan ve bize çoğunlukla sadece hasta ihtiyacı nedeniyle başvuru çalışmalarıdır. Kendi planladığımız çalışmalar ise biyoteknoloji alanında yatırım yapılmaması sonucu yerli sponsorların olmaması nedeniyle genellikle varolan bilginin tekrarı ya da farklı alanlarda kullanılmasından başka birşey içermemektedir. Bu durum, büyük umutlarla bu camiaya giren ülkenin yetiştirdiği yetenekli , zeki ve çalışkan genç arkadaşlarımızı umutsuzluğa düşürmekte , bilimsel geleceklerini yurtdışında aramaya yöneltmektedir.

Bu konuda iki şey yapılabilir; birincisi kısa vadede derneğimiz aracılığıyla yurtdışından teknoloji transferi yapılması örgütlenebilir. Bu tür yatırımların yerli üretimi tetikleyecek, bilimsel çalışmalara öncülük edecek şekilde tasarlanması sağlanabilir.

İkinci olarak da siyasi iktidarın bunu stratejik bir hedef olarak belirlemesi ve buna yönelik yatırım yapması için girişimlerde bulunmak. Onkoloji dünya gündeminin en önemli ana maddelerinden biridir. Bu konuda siyasi muhataplarımızda farkındalık yaratmak, yapılacak yatırımın ülkeye orta uzun vadede ciddi bir artı değer ortaya koyacağını fizibilite çalışmalarıyla göstermek gerekmektedir. Unutmayalım ki onkoloji alanında dünyaya önderlik eden ABD , 70 li yıllarda başlayan böyle bir devlet desteği ile bu noktaya gelmiştir.

Bunların dışında daha sosyal ve üzerine gitmemiz gereken sorunlar üzerine düşüncelerim şunlardır;

Özel hastanelerde çalışan onkologların özlük hakları ve diğer sorunlarına yoğunlaşmak

Muayenehaneler ile ilgili düzenlemeler sonrası akademik kadrodan ya da kamudan ayrılmak zorunda kalan meslektaşlarımıza , hocalarımıza destek verilmesi ve tecrübelerinden faydalanmak

Son gelişmeler sonucunda akademik kadrodan veya kamudan ilişkisi kesilen meslektaşlarımıza hukuki destek , gereğindeyse maddi ve manevi destek sağlamak

Benim yönetim kurulu üyeliğimle bu sorunlar çözülmeyecek , ancak benimle aynı düşüncede olan arkadaşlarımın ve hocalarımın destek vermesi bunların daha fazla gündeme gelmesi ve sorunların üzerine gidilmesi için önemli bir adım olacaktır.

Saygılarımla

Doç Dr M. Teoman Yanmaz